

PARIJS

Zaterdag 21 en zondag 22 december 2024

Parijs blijft fascineren... We kiezen er voor om op deze winterse tweedaagse tijd te maken voor een bezoek aan de klassiekers van deze stad. Afwisselend te voet, met de boot of met de autocar. Een perfecte citytrip voor allen die Parijs willen (her)ontdekken.

Na korte rondrit door de stad ontdekken we Montmartre, dat in de 19de eeuw door kunstenaars als Picasso, Monet, Van Gogh, Dalí en Toulouse-Lautrec wereldberoemd werd. Pittoreske straatjes voeren ons naar Place du Tertre en de Sacre-Coeur. Na een vrij middagmaal trekken we verder en maken een boottocht over de Seine. We besluiten de dag in de buurt van de Opéra Garnier met een fantastisch uitzicht over de stad.

Op zondag beginnen we met een korte rondrit door de stad. Daarna gaan we op verkenning door het 6de arrondissement. Dit is de buurt van de antiquairs, trendy winkels en de oude literaire cafés. Een gezellige buurt vol met historie. Legendarische cafés als Brasserie Lipp, Café de Flore en Les Deux Magots en de oudste kerk van Parijs, St.-Germain des Prés, passeren de revue.

Na een vrij middagmaal eindigen we onze tweedaagse in de Marais. Ooit was dit de adellijke buurt. Vandaag is dit een elegante, gezellige buurt vol charme en karakter die voor elk wat wils heeft: we maken een wandeling langs verschillende "hôtels particuliers", architecturale pareltjes en tegelijk prachtige musea, we doorkruisen de Joodse buurt met haar koosjere winkels, we genieten van windowshopping bij chique boetieks en de gids vergast je op boeiende verhalen over Victor Hugo, Picasso, de Tempeliers, de Sint-Bartholomeusnacht en de Parijse adel in de 17e eeuw.

Hou er rekening mee dat er in Parijs best een eindje gestapt moet worden.

Prijs: **€ 195,-**

Inbegrepen: verblijf in Ibis hotel in het centrum op basis van 2-pk en half pension, boottocht op de Seine.

Toeslagen:

- Single kamer: € 50,-
- Annulatie- bijstandsverzekering: € 9

Mandel Car member of the CELEBRATING group **nv**